



# Kinderen DERDE WERELD



## EDITORIAAL

Het verband tussen een overvloed aan grondstoffen, jarenlange ervaring van autocratische regeringen die geen rekenenschap verschuldigd zijn aan hun bevolking, alsook conflicten en crisissen over het hele continent, vormen een zeer grote uitdaging voor het bestuur en de strijd tegen corruptie in Afrika. Deze toestand heeft ertoe geleid dat momenteel verschillende landennamen praktisch synoniem geworden zijn met corruptie.

Tegelijkertijd zijn de problemen met betrekking tot de economische ontwikkeling die de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara moeten trotseren enorm groot: het is de enige regio ter wereld waar de 25 laatste jaren, de armoede toegenomen is en waar bijna de helft van de totale bevolking, geschat op 850 miljoen mensen, leeft onder de absolute armoedegrens van 1 Amerikaanse dollar per persoon en per dag. 22 van de 38 landen met de grootste staatsschuld ter wereld bevinden zich op het Afrikaanse continent. Daarbij dragen nog de problemen van corruptie, langdurige gewapende conflicten, de HIV/AIDS epidemie en de verslechtering van de ruilvoorwaarden van niet minerale basisproducten, bij tot het verergeren van de vele uitdagingen van de regio.

Ondanks de recente vooruitgang op het gebied van democratie en de rechten van de mens in bepaalde Afrikaanse landen, blijft corruptie één van de belangrijkste uitdagingen voor het gehele continent. Belangrijke velden van natuurlijke rijkdommen zijn te verleidelijk gebleken voor sommige elites en multinationals. Maar de publieke ontwikkelingshulp, verleend door de grote nationale en internationale agentschappen, is ook niet altijd vrij geweest wat betreft misbruik en corruptie. De publieke dienstverlening is ongelijkmatig verdeeld en vaak van slechte kwaliteit, en de ambtenaren zijn dikwijls zo slecht betaald dat zij soms beroep doen op « kleine » omkoperij om te overleven. De instellingen, verondersteld te zorgen voor een zeker evenwicht van de macht binnen het systeem, zijn dikwijls genoeg ook beperkt wegens gebrek aan middelen en onafhankelijkheid.

Kinderen Derde Wereld en haar Afrikaanse partners in de landen waar ze actief zijn, worden helaas ook met corruptie geconfronteerd. Maar niet enkel in deze landen bezuiden de Sahara. In talrijke landen van het Zuiden, ook in deze die jaarlijks miljoenen westerse toeristen lokken, komen flagrante gevallen van omkoperij voor. Vaak gaan deze ongerechtigheden samen met druk, dreigementen, zelfs geweld, tot op het punt dat je leven gevaar loopt.

Sommige van onze partners bevinden zich daardoor dikwijls in een dubbelzinnige situatie: het onrecht accepteren – zonder die echt te aanvaarden – en zich op die manier de mogelijkheid geven verder te werken met en voor de allerarmsten die het nodig hebben, of de corrupte ambtenaren of publieke agenten aangeven met alle mogelijke risico's tot gevolg...

Een voorbeeldje dat onlangs werd beleefd door een Afrikaanse partner van wie we de naam verzwijgen om evidente veiligheidsredenen: de om en bij de 100 kinderen onder zijn hoede hebben honger – een realiteit waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd zonder veel hoop te koesteren het probleem te kunnen oplossen. Er wordt hem op zekere dag en tot zijn grote vreugde 20 zakken rijst beloofd dankzij het Wereldvoedselprogramma. Hij tekent het document ten einde de 20 zakken rijst te ontvangen. De week daarna arriveert de truck: de chauffeur lost 5 zakken... En de overige 15 zakken, waar zijn die gebleven? De bestelbon bleek eveneens dienst te doen als leveringsbon. Zich verrijken op de kap van arme mensen blijft walgelijk... Toch is het die dag feest voor de kinderen: ze kunnen hun buikje rond eten. Corruptie heeft geen geweten: ze vernietigt levens...

Laten we onze krachten bundelen en samen corruptie en decadentie bestrijden. In naam van onze partners die we in dit nummer aan het woord laten, van harte dank voor uw niet-aflatende steun. ■

*Johanna Vandamme  
Algemeen secretaris*

TWEEMAANDELIJKS NR 68  
SEPTEMBER - OKTOBER 2010

## GEDACHTE

lets betekenen  
voor iemand die  
daar nooit  
achterkomt, is  
ware  
vrijgevigheid.

**F.A. Clark**



### In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Getuigenissen
- | In memoriam

## GETUIGENISSEN

### Corruptie en geweld in Manilla: een dagelijkse realiteit...

Juni 2010 : in Manilla, op de Filippijnen, zijn er zoals in de meeste grote steden plaatsen waar men prostitutie aantreft...bars, massagesalons, straten..

De herverkozen burgemeester, A. Lim, heeft beslist om er werk van te maken door een belangrijke bar van Manilla met veel ophef en drukte te laten sluiten. Deze bar werd ondermeer door minderjarigen bezocht. Natuurlijk ben ik daar blij om...

Wat zijn echter de redenen van de sluiting van deze bar die al jaren bestond. Er zijn er verschillende : een deel van de politie is corrupt en ontving regelmatig omslagen. Hun laatste eisen werden te gretig... uiteindelijk hebben de eigenaars gewel-

groot is om te zorgen voor hun onderhoud op het platteland ? Miljoenen Filippijnen werken in het buitenland, maar jammer genoeg zijn er duizenden meisjes die zich nog steeds prostitueren op de Filippijnen en in de wereld.

...

Augustus 2010/1 : pech voor een commissariaat van Manilla op de Filippijnen. Twee dagen geleden toonde een met een gsm gefilmde video twee politiemannen in volle actie. Ze folterden een verdachte van een gewapende overval op een bijzonder gewelddadige manier. Zo gewelddadig dat de man overleden is. Schandaal op de Filippijnen, maar in feite is dit niet nieuw.



gerd... dus kwam er actie. Voor een burgemeester is het altijd belangrijk om zijn imago te verbeteren. De sluiting van een bar door het plaatsen van een officieel sluitingspaneel, in aanwezigheid van pers en fotografen, maakt indruk.

Uiteraard werden alle meisjes die in de bar werkten meegenomen naar het politiekantoor.

Na de gebruikelijke controles vroeg de politie (om de zaak nog wat lucratiever te maken) aan elk meisje het equivalent van 30 euro voor hun vrijlating, en vroegen ze nog iets meer aan de meest aantrekkelijke onder hen.

Men vergeet echter de redenen waarom deze meisjes zich vaak prostitueren... de armoede...

Jane, Beth, Maellen en honderden andere meisjes wensen te breken met deze toestand. Hoe doet men dat wanneer de druk van de familie

Bij een eerder bezoek aan een politiekantoor zag ik hoe men een verdachte op zijn hoofd sloeg met telefoonboeken... en ik was aanwezig... wat gebeurt er als er geen getuigen zijn ?

We hebben talrijke getuigenissen van zulke geweldplegingen, bij het interviewen van jongeren die de gevangenis verlieten. De stichting Virianie is bijzonder attent voor de rechten van de kinderen, zeker in het RAC<sup>1</sup> en in de gevangenis. Onze bijna dagelijkse aanwezigheid op deze plaatsen zorgt er een beetje voor dat deze rechten gerespecteerd worden.

Met de hoop dat dit ongelukkige schandaal het begin betekent van een echte kentering wat betreft het respecteren van de rechten van de mens.

...

Augustus 2010/2 : enkele berichten van een moeilijke plaats waar ik graag op bezoek ga, het RAC. Hier heerst grote armoede. De plaats is gekend door de mensen en de families die op straat leven want zij worden er door de politie naartoe gebracht.

Wanneer deze straatfamilies in het RAC toekomen, moeten ze al hun bezittingen afgeven... kartonnen dozen, kleren, petroleumstel, allerlei klein gereedschap, karren en zelfs een kinderbed... het minimum om op straat te overleven.

Al deze mensen hebben zelfs geen recht meer op dit minimum. Deze mensen en families worden letterlijk en figuurlijk uitgekled en ver van Manilla gebracht, met enkel nog de kleren die ze dragen... Doel van deze operatie: er voor zorgen dat zij niet meer terugkeren naar de straten van Manilla !

...

Augustus 2010/3 : het is niet altijd evident om te begrijpen wat er plaatsvindt in dit mooie land waar ik al 23 jaar leef. Vandaag, een gijzeling... maar ik wil even terugkomen op het geweld in de politiekantoren. Vandaag had ik de kans om enkele getuigenissen van bijzonder geweld te delen met straat- families. De daklozen zijn vaak erg kwetsbaar en een gemakkelijke prooi voor gewelddadige politiemannen.

Onlangs werden vier jonge vrouwen aangehouden. Een van hen kon de politie betalen voor haar vrijlating. De drie andere werden teruggevonden in twee wijken van Manilla, neergestoken. De vrijgelaten vrouw kent de moordenaar, een politiemann, maar zij wil niet getuigen uit angst zelf vermoord te worden...

Dikwijls zijn deze kinderen, jongeren of volwassenen die met niemand banden hebben of arm zijn, de ideale prooien voor al deze sadisten, deze zieken die genieten van het lijden van de meest zwakken.

Soms is de hel op aarde.

*Dominique Lemay  
Voorzitter/Stichter van de  
Virianie stichting*

<sup>1</sup> Reception Action Center: plaats waar de politie de mensen die in de straat leven en opgepakt werden, gedropt worden.

# Verduistering. De afwezigen hebben altijd ongelijk...

Ik ben naar de basisschool voor jongens te Mungwalu geweest om de zeer kwetsbare kinderen te identifice-

twintigtal kinderen. Toevallig kwam ik in het vijfde leerjaar terecht en merkte ik daar vier kinderen met ontbloot bo-

te zetten van deze die een uniform zouden krijgen.



2009, Basisschool voor jongens te Mungwalu, Bunia (District Ituri, DR Congo).

De week daarop, kwam ik terug om de uniformen uit te delen. In samenwerking met de autoriteiten van Mungwalu en de leider van het project Inuka te Bunia, heb ik de uniformen uitgedeeld. Jammer genoeg waren de kinderen die ik in het klaslokaal had aangetroffen met een naakt bovenlijf die voormiddag afwezig. Zij zouden in de namiddag les volgen. Ik besliste om de uniformen bij de directeur te laten, zodat hij ze later aan de begunstigden kon overhandigen.

In plaats van ze aan deze kinderen te geven, gaf hij de uniformen aan zijn eigen kinderen en aan andere leden van zijn familie. Om zich te verantwoorden bij de kinderen voor wie ze bestemd waren, zei de directeur dat de afwezigen altijd ongelijk hebben.

ren die recht zouden hebben op een uniform. De directeur gaf me een lijst. Die lijst werd door de onderwijzers goedgekeurd. De lijst vermeldde een

venlijf op, omdat ze zo arm waren dat ze de mogelijkheid niet hadden om een hemd te kopen. Ik heb aanbevolen om ook deze kinderen op de lijst

**BIGIRINDAVYI Prime**  
*Leider van het project Inuka, sta op en ga vooruit 2008-2009*

## FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 30 € OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL ATTEST.

### COPIE CLIENT / KOPIE CLIENT

montant en lettres / bedrag in letters

date mémo / memodatum

montant en EUR / bedrag in EUR

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

0 0 0 0 0 3 9 9 9 9 3 5

nom bénéficiaire / naam begunstigde

KINDEREN-DERDE-WERELD VZW

communication / mededeling

date de remise / datum afgifte

**EURO**

**EURO**

signature(s)  
handtekening(en)

date de signature / datum ondertekening

□ □ □ □ □ □ □ □

### VIREMENT OU VERSEMENT OVERSCHRIJVING OF STORTING

*En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case*  
*Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje*

date mémo (facultatif) / memodatum (facultatief)  
 (uniquement pour exécution dans le futur)  
 (enkel voor uitvoering in de toekomst)

montant / bedrag

EUR CENT

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

0 0 0 0 0 3 9 9 9 9 3 5

nom et adresse donneur d'ordre / naam en adres opdrachtgever

KINDEREN-DERDE-WERELD VZW

ALBERTINAPLEIN, 2

1000 BRUSSEL

communication (en MAJUSCULES) / mededeling (in HOOFDLETTERS)

Ne rien écrire ci-dessous / Hieronder niets schrijven

Copie client, présenter uniquement en cas de versement  
 Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

## In memoriam

Pascale Bersier, door velen gekend als "Slava", haar artiestennaam, heeft ons in juli onverwacht verlaten. Pascale was jarenlang actief als vrijwilligster binnen de administratie van de vzw en ontwierp het logo voor Kinderen Derde Wereld.

Onze oprechte deelneming aan haar familie en haar vele vrienden.

Veel fijne herinneringen verzachten nu ons leed.

Slava, je blijft voor altijd in ons hart. Bedankt voor wie je was!



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, saut het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr .....ten gunste van het nummer 000-0039999-35 van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

Naam ..... Voornaam .....

Straat ..... Nummer .....

Postnummer ..... Gemeente .....

Datum ..... Handtekening .....

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. 000-0039999-35  
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD  
Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66  
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

## DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

### Medewerking

- | Prime Biringindavyi
- | Dominique Lemay
- | Johanna Vandamme

### Logo

- | Slava P. Bersier

### Vertaling

- | Danielle Kegels

### Coördinatie en correctie

- | Johanna Vandamme