



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

De wereld ondergaat de grootste golf van stedelijke groei in de geschiedenis. Voor de eerste keer leeft meer dan de helft van de wereldbevolking – en de helft van 's werelds kinderen – in steden en metropolen. Het aandeel stedelijke populatie van de globale bevolking zal blijven groeien in de komende decennia, wat betekent dat vanaf nu de meeste kinderen ter wereld gelokaliseerd zullen zijn in de stad.

Terwijl de stad rijkdom, banen en ontwikkelingsopportuniteiten genereert, zijn de ongelijkheden tussen die stadskinderen die in comfortabele omstandigheden leven en deze die in armoede leven gigantisch.

Het groeiend aantal van deze "verborgen" arme kinderen, die dikwijls uitgesloten zijn van de kansen die rijkere stadsmensen genieten en over het hoofd gezien worden door de autoriteiten vanwege de informele status van hun huizen, of omdat ze niet geregistreerd zijn, is één van de grootste uitdagingen voor het respect van de Rechten van het Kind in de wereld die snel urbaniseert.

Kinderen Derde Wereld werkt momenteel aan haar nieuw landenprogramma voor de zes komende jaren, met focus op het bereiken van de armste kinderen en de minstbedeelden, daarbij rekening houdend met de kwetsbaarheid van kinderen in conflictgebieden, in rampgebieden en stedelijke sloppenwijken.

In Manilla, de hoofdstad van een van onze 10 prioritaire partnerlanden, maar ook in metropolen bijvoorbeeld Kinshasa, Kampala en Bangalore blijven we zeker actief.

Op de Filippijnen leven naar schatting 1,7 miljoen kinderen in 570.000 Metro Manila huishoudens in informele vestigingen. Evenveel kinderen overleven er zo in Cebu, Davao en andere grote en middelgrote steden. Het land is nu al een stedelijke maatschappij met meer dan de helft van de bevolking die leeft in de stad. Vele duizenden kinderen ontberen voed-

sel, gezondheidszorg, drinkbaar water, sanitair, onderwijs, familiale planning, fatsoenlijke huisvesting, informatie en participatie.

Beste vrienden,
We laten in dit krantje graag onze partnerorganisatie, de stichting Virlanie, aan het woord en delen enkele getuigenissen. En we hebben een droom: de droom om het prachtig **kinderkoor van Virlanie** in het voorjaar 2012 uit te nodigen in België, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de organisatie. Onze wens: de fierheid inbeelden van deze ex-straatkinderen, het delen van hun boodschappen van hoop en van geestdrift met de kinderen die ze gaan ontmoeten tijdens hun tournee, en met de kinderen die de reis niet gemaakt hebben, eens terug in hun land!

Onze droom is om volgend jaar te horen: "Ja, wij zijn geboren in de straten van Manilla, maar Virlanie heeft ons geholpen om onze droom waar te maken, om ons te overstijgen, et heeft ons vertrouwen geschonken. Zo hebben we op verschillende plaatsen gezongen in Frankrijk en België. We hebben dit gekund, we zullen slagen in ons leven, wij, en al onze broers en zussen, kinderen van Virlanie!"

Het organiseren van deze droom is al volop aan de gang. Maar zoals altijd gaan dergelijke initiatieven ook gepaard met een stevig prijskaartje: de vlucht en visa voor een dertigtal kinderen inclusief begeleiders kosten flink wat geld. De koorleden zullen kost en inwonen genieten van sympathisanten alsook van leden van de Filippijnse diaspora.

We hebben uw steun dan ook terug erg nodig: bedankt in hun naam deze droom te helpen vervullen! ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

TWEEMAANDELIJKS NR 74
SEPTEMBER – OKTOBER 2011

GEDACHTE

De voornaamste
vraag
in het leven is:
Wat doe
ik voor
anderen?

Martin Luther King jr



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Dag van de Rechten van het Kind
- | Manila, goedkope stad...
- | Het verhaal van Princess
- | Nora, het leven van een moeder in de straat

Dag van de Rechten van het Kind

20 november is de dag van de Rechten van het Kind.

Op de Filippijnen word ik dagelijks geconfronteerd met kinderen die op straat leven. Met werkende kinderen...

Gisteren nog, zag ik dicht bij mijn woning kinderen op een vuilniswagen. Ze sorteerden de vuilniszakken die in de straten van Makati opgehaald werden... kartonnen dozen, plastic flessen, kranten en zelfs voedingswaren. Alles is goed, niets wordt weggesmeten... ze recupereren alles.

Elke morgen en elke avond, op weg naar en van het werk, loop ik onder

meer langs een familie die op de hoek van een straat leeft. Ze leven er onder een plastic dekzeil. In dit gezin werd onlangs een baby'tje geboren. Het gaat hier om een gezin van 8 mensen, grootmoeder inbegrepen, dat overleeft door de verkoop van kartonnen dozen en allerlei recuperatiemateriaal.

Het straatleven is de dagelijkse realiteit van deze families waarmee wij een vertrouwensband trachten te scheppen en waarmee de teams van onze stichting gesprekken voeren. Niemand ziet hen, zij worden genegeerd in hun hoekje, tot het ogenblik

dat men vindt dat ze "in de weg staan" en naar het platteland "verhuisd" worden... Uit het oog, uit het hart...

De Conventie van de Rechten van het Kind moet een dagelijkse werkelijkheid worden: recht op bescherming, recht op gezondheidszorg, recht op een harmonieuze ontwikkeling, recht op cultuur, recht op opvoeding. Samen met andere ngo's vecht Virlanie opdat deze rechten eens zullen gerespecteerd worden. Samen... verder doen. ■



Manilla, goedkope stad...

Volgens de laatste editie van een studie van de Zwitserse UBS bank, getiteld "Prix et salaires – pouvoir d'achat dans le monde" (Prijzen en lonen – koopkracht in de wereld), zijn Oslo, Zurich en Genève de duurste steden ter wereld. Bombay, Manilla en Delhi bengelen onderaan als goedkoopste steden. Om dit klassement op te maken heeft UBS een mand bedacht met 122 goederen en diensten (geen huurprijzen), aangekocht in 73 steden van de wereld.

Grote armoede is jammer genoeg het logisch gevolg van een "goedkope" stad.

Een bestuurder van een driewieler bij voorbeeld, verdient 10 Filippijnse peso's hetzij 0,16 eurocent voor een rit, écht heel goedkoop dus. Er zijn er ongeveer 3,5 miljoen in circulatie op de Filippijnen, dit geeft een idee van het individueel inkomen van elk van hen...

Vorige week arriveerde een klein meisje van 3 jaar in het tehuis "Mother and child". Zij draagt klederen van maat 1 jaar en haar armpjes zijn vel over been. Haar ouders hadden niets om haar te voeden. Ze zal enkele weken bij Virlanie doorbrengen

om een beetje op krachten te komen en daarna terugkeren naar haar ouders. Haar naam is Twity. Twee weken eerder werd Christina voor de zelfde redenen onthaald bij "Mother and Child".

Voor ons staan op grote armoede voornamen en gezichten... ■

*Dominique Lemay
Stichter en voorzitter
van de Virlanie Foundation*

Nora, het leven van een moeder in de straat...

Een kind van de straat halen is een dagelijkse en onophoudelijke taak. De omstandigheden zijn moeilijk te beheersen, daar het hier gaat om mishandelde kinderen die vechten en drugs gebruiken. Hen op het rechte pad krijgen is een werk van lange adem. Van hen houden, naar hen luisteren, volstaat niet altijd. Ter plaatse is dit het werk van de opvoeders, maar zij kunnen niet altijd aan de noden voldoen. Soms moet het kind niet overtuigd worden, maar wel de moeder. In deze wetteloze jungle, is het behouden van zijn gezin misschien wel de meest eervolle taak. Nora is moeder van drie kinderen. Zij leeft op de vuilnisbelt.

« Vorige nacht is de politie gekomen en die heeft ons weggejaagd, omdat ze het hier willen opkuisen om er gebouwen op te trekken. Zij hebben ons weggeduwd zonder ons de tijd te geven om onze spullen mee te ne-

men. Ze sloegen op het dekzeil waaronder onze kinderen sliepen, omdat wij niet snel genoeg waren naar hun zin. De kinderen werden niet geraakt, maar een volgende keer zou het wel eens anders kunnen uitdraaien. Nu wachten we tot ze terugkomen, ons verjagen en dan zullen we op zoek moeten gaan naar een andere plek... Ik woonde op het platteland en werd illegaal gerekruteerd om als poetsvrouw te werken in Manilla. Ik was 16 jaar. Ik huwde in Manilla. Wij hebben overal naar werk gezocht en zijn uiteindelijk hier beland, op de vuilnisbelt. Wij halen vuilniszakken op en sorteren het papier en het metaal om het te verkopen. Ik heb niet meer naar ander werk gezocht, daar het zonder opleiding heel moeilijk is om werk te vinden. We verdienen 200 peso's per dag, die uitsluitend aan voeding wordt besteed. Er zijn ook mensen

met een groot hart die ons elke vrijdag kleren geven. We zijn zeer arm en bedelen vaak om te kunnen eten. Vorige nacht besloten we om onze kinderen aan Virlanie toe te vertrouwen, omdat er dan goed voor hen gezorgd wordt, ze beschermd worden, ze een dak boven het hoofd hebben, zorgen krijgen...

Ik heb 3 kinderen, maar slechts 2 van hen zullen naar Virlanie gaan om een beter leven te hebben, zonder risico's en zonder vervuiling. De laatste blijft bij ons. Je hebt Ronnie, Grace en Mocy. Zij zijn 6, 5 en 2 jaar oud.

Uit: « Silence... des enfants vous parlent. Rencontres à Manille » van Marjolaine Nonon.



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 000 0039999 35** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

NaamVoornaam.....

StraatNummer

PostnummerGemeente.....

DatumHandtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 000 0039999 35
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD
Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Onze gelukwensen aan de Heer en Mevrouw De Block-Doqc ter gelegenheid van hun 30-jarige huwelijk.

Medewerking

- | Dominique Lemay
- | Marilyn Shipman
- | Johanna Vandamme

Logo

- | Slava P. Bersier

Vertaling

- | Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

- | Johanna Vandamme