



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Enkele maanden geleden had ik het voorrecht om voor het eerst het prachtige land Colombia te bezoeken. Om praktische en financiële redenen, probeer ik altijd mijn vakanties te combineren met het bezoeken van partners van onze NGO, niet altijd maar toch meestal tot groot genoegen van mijn medereizigers overigens...

Colombia, één van de oudste democratieën in Zuid-Amerika, is ongeveer zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal bij elkaar. Geografisch heeft Colombia vele gezichten, gaande van besneeuwde bergtoppen, woestijn, oerwouden, mangroven tot een lange kustlijn. De grootste steden zijn de hoofdstad Bogota, Medellín, Cali en Cartagena.

Colombia heeft veel potentie qua mensen en natuurlijke hulpbronnen, een grote diversiteit aan natuur en cultuur en staat bekend voor de productie van koffiebonen, bananen, sigaren en cocaïne. Volgens de Wereldbank behoort het Colombiaanse ondernemingsklimaat tot de top drie van Zuid-Amerika. De economie groeit in een stabiele snelheid van ongeveer 5% per jaar, zowel de inflatie en de staatsschuld zijn laag. Colombia is een economische transitie aan het doormaken van ontwikkelingsland naar een stabiel middeninkomen-land: een interessante groeiemarkt met kansen voor veel sectoren. Het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft is de laatste jaren spectaculair gedaald, tot ongeveer 45 % in 2011.

Studies geven echter aan dat de **kloof er tussen arm en rijk een van de grootste ter wereld is.**

Het **onderwijs** model van Colombia werkt met een basisschool en een voortgezet onderwijs. Wettelijk is opgelegd dat 10% van het budget van de overheid moet worden besteed aan onderwijs. De taal waarin het onderwijs wordt gegeven is Spaans. Er zijn privéscholen waar Engels, Duits of Frans onderwezen wordt, maar ontoegankelijk voor de meeste Colombianen. Schoolboeken worden niet door de school uitgegeven of in bruikleen gesteld. Mensen moeten zelf hun boek kopen. De leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs dragen een uniform.

90 % van de +15 jarigen kan lezen en schrijven. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar gaan naar de basisschool. Deze school is gratis. In 2002 werd bepaald dat maximaal 5 % van de studenten per school mag blijven zitten. Hierdoor is er een systeem gekomen dat mensen automatisch overzet naar het volgende jaar, wat hun achterstand dan ook is. Dit om de kosten voor de overheid te drukken.

Volgens de FARC¹ zijn er in Colombia landbouwbedrijven die tot 100.000 hectare grond bezitten, terwijl 87 % van de boeren niet over grond beschikt. Volgens een akkoord dat recent werd afgekondigd, zou er nu een Grondfonds voor de Vrede komen. Daar zullen boeren zonder land, of boeren met onvoldoende

TWEEMAANDELIJKS NR 85
JULI-AUGUSTUS 2013

G E D A C H T E

Armoede is
de vader van
revolutie en
misdad

Aristoteles, 384-322 av. J.-C.



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Colombia
- | Ontheemden

land, terecht kunnen. De huidige president Santos is duidelijk bereid om werk te maken van een echte landbouwhervorming, en investeert in grootse programma's ten gunste van de landbouwersgezinnen die genoodzaakt werden en nog steeds worden te **vluchten voor het geweld** van militairen, paramilitairen en allerhande milities en rebellen...

Het land heeft een kwalijke reputatie opgebouwd ten gevolge van de drugskartels en de drugsbaron Escobar die er de plak zwaaide in de jaren 80 en begin 90. Maar ondanks de vele interne problemen, probeert men vastberaden een oplossing te zoeken door het nastreven van verzoening in een verscheurde samenleving met vele trauma's na alle

geweld van de laatste halve eeuw.

Zo ook Kinderen Derde Wereld, die verschillende partners steunt in hun rehabilitatieprogramma's in de grote steden Bogota, Medellin en Cartagena. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

¹FARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Gewapende revolutionaire krachten van Colombia)

Op bezoek in het Centro Pastoral El Salvador in Cartagena

Meer dan 3 miljoen mensen vluchtten de laatste decennia voor het buitensporig geweld en vestigden zich aan de rand van de grootsteden. Ze wonen er in zeer precare omstandigheden, opeengepakt, en kennen elkaar niet of spreken elkaars taal zelf niet. Er is een groot gebrek aan sociale cohesie in deze "communa's".

Een probleem is het aanzienlijk aantal éénoudergezinnen, waar de moeder als gezinshoofd er alleen voor staat, meestal werd haar man vermoord... De kinderen zitten noodgedwongen

de ganse dag alleen, want de moeder moet de kost gaan verdienen voor haar kroost, en lijden niet alleen van de ellende en de armoede maar ook en vooral van eenzaamheid en niet verwerkte trauma's.

Het "**Centro Pastoral El Salvador**", of het Pastoraal Centrum van de Verlosser gelegen in de prachtige stad **Cartagena** is één van de partners van KDW waar sinds decennia een uitgebreid programma loopt, ten gunste van die meestal alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste.

Hoe het begon: De **Belgische zuster Beatrijs Vansina** kwam toe in Cartagena in januari 1989, na 20 jaar te hebben gewerkt en gewoond in Cali, op uitnodiging van de aartsbisschop van de stad, MR Ruiseco. Heel vlug kwam ze tot het besef van de drama's van de vele families die in extreme miserie leefden, maar ook en vooral, constateerde ze dat een belangrijk aandeel van jonge vrouwen de ganse dag "niets" te doen hadden. Dit besef en het opgebouwde vertrouwen en contact met die vrouwen waren de basis voor een parochiale actie, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit.



Enkele vrouwen van de het pilootproject, die nu zelf vormingen geven.

Zo ontstonden de cursussen of ateliers waar deze personen gevormd werden om zelf een gamma artikelen te maken – vooral door naaiwerk – voor dagelijks gebruik, en die hen in staat stelden uit hun mensonterende situatie te geraken.

De vormingen kenden een enorm succes, ontwikkelden zich razendsnel en vermenigvuldigden zich in ijtempo in verschillende arme wijken van de stad: Nelson Mandela, El Progreso, Vista Hermosa, Ciudadela 2000, Arroz Barato en andere...

Ontheemden, op de vlucht en op zoek naar veiligheid in hun eigen land

De term 'vluchtelingen' wordt vaak ten onrechte gebruikt om te verwijzen naar ontheemde personen. In tegenstelling tot vluchtelingen zijn ontheemden geen internationale grens overgestoken om asiel te vragen in een ander land. Ze verblijven nog steeds in hun eigen land. Hoewel ze om dezelfde redenen op de vlucht slaan als vluchtelingen (gewapend conflict, algemeen geweld, schending van de mensenrechten), blijven ontheemden wettelijk onder de bescherming staan van hun eigen overheid, ook al geeft diezelfde overheid soms de aanzet tot vluchten. Ontheemden behouden al hun rechten als staatsburgers, dus ook het recht op bescherming op grond van de mensenrechten en de beginselen van het internationaal humanitair recht.

Eind 2011 werd het aantal ontheemden wereldwijd op 26,4 miljoen mensen geschat. UNHCR (het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) verleende bijstand aan bijna 15,5 miljoen ontheemden in 26 landen, met inbegrip van de drie landen met het grootste aantal ontheemden: **Colombia**, DR Congo en Pakistan.



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 000 0039999 35** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

NaamVoornaam

StraatNummer

PostnummerGemeente

DatumHandtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 000 0039999 35
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.



Medewerking

| Marilyn Shipman
| Johanna Vandamme

Logo

| Slava P. Bersier

Vertaling

| Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

| Johanna Vandamme